

"Je bouwt een eigen camper-community"

Vriendenw eekend 2.0



Waarom een lang weekend weg met z'n allen in een huisje, als je ook met vijf campers op pad kan? Twaalf Vlaardingse vrienden doen het, voor de tweede keer op rij. "We zijn uit hetzelfde hout gesneden."

TEKST VICKY DE LA COTERA FOTOGRAFIE BART HAUTVAST



Een rondleiding bij de bierbrouwerij, altijd leuk

“

“Is het al tijd voor een borrel?” Mariëtte (58) geeft het startschot en de deuren van de vijf campers op Camping Vrachen worden een voor een geopend. Binnen een mum van tijd ontstaat een prachtig ensemble onder één van de luifels, bestaande uit een buitenkleed, vlinderstoelen, schapenkleedjes, manden met dekens en een langwerpige kampeertafel. De vaas met bloemen maakt het geheel compleet. “De vrouwen kennen elkaar van de wandelvereniging, de mannen van de atletiek”, vertelt Mariëtte terwijl ze in het keukentje van haar retro camper kleine borrelglasjes vult met stoufpeertjes die ze overgiet met Oostenrijkse schnaps. “En omdat we bijna allemaal een eigen camper hebben, of er vaker een huren, leek het ons grappig om een We zijn er Bijna!-achtig camperweekend te organiseren.”

Afsluiting kampeerseizoen

Twaalf vrienden, vijf campers, twee campings en één lang weekend weg als afsluiter van het kampeerseizoen. Het is het tweede jaar op rij dat de groep samen op pad gaat. “Je kunt wel in een huisje gaan zitten, maar kamperen met al die campers bij elkaar geeft toch een andere dimensie aan zo’n weekend”, legt Gees

uit, die borden met krentenbollen en bakjes met olijven, kaasjes en chocolade-pepernoten op tafel uitstalt. “We delen een passie voor camperen. We zetten koffie voor elkaar, drinken gezamenlijk een borreltje en wisselen ervaringen uit. Op die manier bouw je een eigen campercommunity.”

Schnaps en soep

Als Event Marketeer bij de ANWB staat Gees normaal gesproken met haar promotiecamper op kampeerbeurzen, maar nu besloot ze last minute mee te gaan met de groep om broer Arjen (64) en schoonzus Marjan (60) bij te staan. “Drie dagen geleden bleek de motor van onze huurcamper stuk te zijn”, vertelt Arjen. “En dan heeft het wel zo z’n voordelen, om een zus te hebben die bij de ANWB werkt.” Maar los van het rijdend onderdak heeft Gees niets aan de organisatie

van het weekend hoeven doen. Met een dienblad vol schnaps en mini-soepjes brengt Mariëtte een toast uit op het weekend. “Als zij het regelt, is het goed”, fluistert Joke (66) me toe. “Zij is de grote animator.” Na de borrel trekken de koppels zich even terug in de camper, een mooi moment om even bij iedereen binnen te gluren. Vol trots wordt ik rondgeleid in de verschillende interieuren, langs hotelachtige queensize-bedden en éénpersoons-hoogslapers tot luxe douchecabines en panorama-uitzichten met grote ramen. “Ik vind het vooral belangrijk dat het er gezellig is”, giechelt Mariëtte terwijl ze een lichtsnoer met dennenappels uit een kastje trekt. Haar Rapido is de oudste camper van alle vijf. “Toen mijn man Martin tien jaar geleden met het idee kwam om een camper te kopen, dacht ik dat-ie gek geworden was. Dat is toch alleen iets voor pensionado’s? Ik ben blij dat we onze droom eerder hebben waargemaakt.” Dat er een run op campers in coronatijd is ontstaan, is deze campers niet ontgaan. Kamperen met een camper werd hét coronaproof-vakantiemiddel en zomaar op de bonnefooi naar een camping rijden zit er bijna niet meer in. “Het is wel drukker geworden”, beaamt Joke’s

“Kamperen met al die campers bij elkaar geeft een andere dimensie”

zus Carla (64). “Maar ik vind het zó leuk. Dat had ik van tevoren nooit gedacht. Wij hebben 40 jaar gezeild, tot we vier jaar geleden onze boot omruilden voor een camper. Met een boot ben je toch wat beperkter. Na Zeeland, het IJsselmeer en de Wadden heb je het wel gezien. Wij zijn geen zeezeilers. Nu heb ik altijd mijn eigen huisje op wielen bij me. Heel bijzonder.”

Lekkerste biertje van Brabant

Een paar uur later maakt de groep zich klaar voor Mariëtte’s eerste activiteit: een rondleiding in een bierbrouwerij. Terwijl Bourgogne Kruis in Oosterhout eigenlijk voor publiek gesloten is, worden de deuren van de familiebrouwerij toch voor de gelegenheid opengegooid. Met een duidelijke passie voor zijn vak vertelt brouwer Willem over het bijzondere tarwebier dat hier geproduceerd wordt en waarvan de witte IPA-variant afgelopen jaar de titel Lekkerste biertje van Brabant kreeg. Dan excuseert hij zich. “Ik moet af en toe even weglopen, want ik ben vandaag aan het brouwen. Vandaag zien jullie dus het échte werk. Maar ik zal jullie niet achterlaten zonder een biertje en een blokje kaas.” Er klinkt gejuich vanuit de groep. “Nou, gooi die tap maar open!”

Bossche bollen

De volgende ochtend, de vriendengroep is inmiddels verkast naar de vijftig kilometer verder gelegen mini-camping ‘t Steenuiltje in Berlicum, loopt Margriet (60) me tegemoet. “Heb je je kaplaarzen niet bij je?”, vraagt ze, wijzend op mijn nu al doorweekte sokken. Met een Bossche bol en een kop koffie mag ik even komen opwarmen in haar camper. Terwijl ze de

3x zeker doen

Biertjes proeven

Laat je rondleiden door brouwer Willem en proef de bijzondere tarwebiertjes die hier geproduceerd worden. Mis vooral de witte IPA 6% niet, die in 2021 werd verkozen tot Lekkerste biertje van Brabant. i.bourgognekruis.com

Historische stadswandeling

Download de ANWB-app en laat je met een gps-viewer meevoeren langs de mooiste straatjes van Den Bosch. Of print de uitgebreide routebeschrijving uit en leer meer over de geschiedenis van de stad. i.anwb.nl/wandelen

Mediterraanse specialiteiten

Strijk neer voor pasta, tapas en ander mediterrans lekkers bij dit restaurantje in de Kerkstraat. Ideaal voor een snelle hap, maar ook voor lekker lang tafelen met een groot gezelschap in het weekend. i.picasso-restaurant.nl



Gastvrij welkom op 't Steenuiltje in Berlicum





De Binnendieze in Den Bosch, ook geschikt voor leuke vaartochten



Wim en Martin vermaken zich met een potje jeu de boules



Tijd voor een gezellige borrel bij een van de campers



mini-airfryer aanzet, zoekt ze naar wat worstenbroodjes in de douchecabine. "Die gebruik ik als voorraadkast", grinnikt ze. "Sinds corona zie je dat steeds meer campings investeren in privé-sanitair. En die van deze camping is echt fantastisch. Ga zelf maar kijken!" En inderdaad: het Scandinavische interieur van het nieuwe en verwarmde toilet- en douchegebouw achter de receptie is om jaloers op te worden.

Fanatieke wandelaars

Later die dag ontmoet ik de groep opnieuw voor een historische stadswandeling in het zonovergoten Den Bosch. Startpunt is, hoe kan het ook anders: de ANWB-winkel. Je kunt aan alles merken dat dit fanatieke wandelaars zijn – de pas zit er flink in. De gps-viewer van Mariëtte's ANWB-app zorgt ervoor dat we de juiste route volgen, de geprinte versie van 'juf' Joke vertelt ons wat meer over de geschiedenis van de Visstraat, Binnendieze, Uilenburg en Schapenmarkt. Na anderhalf uur vindt Joke dat het tijd is voor een Tripel Karmeliet. Op het terras komen nootjes en marsen uit de tas van Gees. "Van Marjan geleerd", fluistert ze me toe.

Terwijl ik dicht bij de verwarming kruip en een kop thee bestel, herinner ik me de zonnige foto's die Joke me had laten zien van de campertrip van 2020. "We hebben destijds ook zo'n lol gehad", vertelt ze. "We zijn uit hetzelfde hout gesneden,

"We zijn uit hetzelfde hout gesneden. Camperen is wat ons bindt"

weet je. Camperen is wat ons bindt." Behalve als je in de zeik wordt genomen, vindt vriendin Alie (60). "We speelden bingo, gisteravond. Ik win nooit iets, tot ik de hoofdprijs in handen kreeg: een weekendje Wenen, geregeld door onze ANWB-vriendin. Yes! Maar wat bleek? In de doos zat een zak met uien, een doos met tissues en een aardappelschilmesje. Een weekendje wenen, dus." Nog één groepsfoto met zonsondergang bij Bastion Oranje dan, voordat de Camper Community terugkeert naar 't Steenuiltje voor nog een laatste nacht onder de sterren. Of camper-huurders Arjen en Marjan later dit jaar terugkeren met een eigen camper, is nog even de vraag. "Misschien als we met pensioen zijn, zoals de rest hier", lacht Arjen. "Hoezo met pensioen? We zijn nog hartstikke jong!", zegt Margriet. "Maar we dóén in ieder geval wel alsof we met pensioen zijn, met onze bingo- en jeu-de-boules-avonden", valt Alie bij. "Maar ach, kan ons het schelen."



Info

Praktische info

pheninckx.nl/camping/
minicampingsteenuiltje-berlicum.nl