



“DE DENEN ZIJN HEEL RELAXT”

De ø van eiland

Het zijn altijd de Denen en de Nederlanders op de camping die als laatste naar bed gaan. Gezelligheid is een term die bijna niet te vertalen valt voor een ander, behalve voor de Denen – hygge, noemen zij het. En daar wordt vooral op de Deense eilanden naar geleefd.

TEKST & FOTOGRAFIE VICKY DE LA COTERA MANRIQUE, GETTY IMAGES & VISITDENMARK



De top 5 van Jacomijn en Rob

1. De Dodekalitten. Een kunstwerk midden in een graanveld, recht tegenover de camping. Jacomijn: "We zijn er met de honden al een paar keer naartoe gewandeld. Heel indrukwekkend, met die muziek ook. Het doet iets met je."

2. Kringloopwinkels. Rob: "Hier in de omgeving zijn er daar veel van hoor, en Jacomijn houdt ervan."

3. Het dorpje Maribo. Jacomijn: "Niet erg bruisend, maar met een prachtige Dom en een hele leuke markt. Maak een stop bij het Pilgrimshuset, voor koffie en cake."

4. De oerbossen in de omgeving. Rob: "Sommige bomen zijn al 150 jaar oud."

5. Met de ferry naar Fejø. Rob: "Dat gaan we morgen doen. We staan letterlijk aan de haven, dus we moeten wel. En we zijn nieuwsgierig naar de appelgaarden."

Kopenhagen glimt als de avond valt



D E VAKANTIE VAN... JACOMIJN EN ROB

Camping Kragenaes Marina op Lolland-Fälster
Jacomijn (61): "We reizen altijd op de bonnefooi. Ook hier zijn we min of meer per ongeluk terechtgekomen. Toen we dit plekje zagen, hebben we meteen voor vijf dagen gereserveerd. Je hebt hier de zee, het strand, een glooiend landschap én kunst (wijzend op de Dodekalitten, recht tegenover de camping), waar vind je dat nog? Rob was gek op Frankrijk, maar dat werd zó druk. Toen stelde ik Scandinavië voor, dat leek me rustiger. Ik was verrast dat Rob het ook wilde. En nu willen we niet meer anders. Een buitje af en toe, dat vinden we ook helemaal niet zo erg. We zitten hier echt prima." Terwijl we koffiedrinken in de voortent van de camper, komt Rob (62) terug van een ochtend vissen. "Niet veel soeps", zegt hij, terwijl hij zijn spullen uit de rode Landrover laadt. "Kijk, ik kook altijd buiten. In Noorwegen kampeerden we

aan een fjordenmeer, waar m'n gevangen makreel meteen op het vuur kon. Voor het vissen hoef je hier niet te komen. Wél voor de beleving." Jacomijn: "De natuur in Noorwegen is spectaculair, maar Denemarken is meer begaanbaar. Toegankelijker. Als hier een

camping je niet bevalt, rijd je door naar de volgende. Dat kan in Noorwegen niet. Gezellige terrasjes, daar doen ze ook niet aan." Rob: "De Denen zijn heel relaxt. Als je in Duitsland op een camping staat, moet je het niet wagen na tien uur 's avonds nog

geluid te maken. Tien uur is dan ook echt *schluss*. Dat is hier gelukkig niet zo."

HET VAKANTIEGEVOEL VAN... ANTINE EN TEUN

Camping Feddet in Zuid-Seeland
Terwijl zus Antine (45) de boot boekt voor de terugreis, schenkt Teun (50) nog wat witte wijn in één van de gekleurde plastic kopjes op tafel. "Gewoon van die Zuid-Afrikaanse huiswijn van de Appie, hoor. De wijn hier is veel te duur. De patat overigens ook", grinnikt hij. Antine heeft het maar koud. "We kwamen hier voor het strand, maar de zomer lijkt nu wel voorbij te zijn." Samen met Teuns kinderen – twee jongens van 15 en 17 – staan ze een week op camping Feddet. Antine: "Het fijnst aan deze camping, is het toiletgebouw. Die is namelijk uitgebreid, met een keuken én woonkamer. Inclusief ovens, tafels, stoelen, tv en een open haard. Ideaal voor als het weer wat minder is. Zo luxe hebben we dat nog nooit meegemaakt, op een camping dan." Teun: "We gaan altijd met de tent hoor. Een mobilhome, dat hebben we één keer gedaan, en ik werd er daar toen erg verdrietig van."



De top-5 van Antine en Teun

1. Kopenhagen. Antine: "Je kunt er heerlijk winkelen, er zijn gezellige terrasjes en je kunt er uren door de stad struinen. Genoeg leuk om je een hele dag mee te vermaken."

2. Het strand van Feddet Camping. Genomineerd als één van de mooiste én kindvriendelijkste stranden van Denemarken.

3. Fietsen. Teun: "Wij hebben ze nu niet bij ons - paste niet tussen alle spullen - maar je schijnt hier goed te kunnen fietsen. Mooie paden en routes."

4. De krijtrotten van Møn. Antine: "Dit staat ook nog op ons lijstje. Het uitzicht moet fantastisch te zijn."

5. Paradehuset Orangeriet. "De eigenaren, Greg en Stig, een architectenkoppel uit Kopenhagen, noemen het zelf een green house. In hun glazen huis bewonder je de meest prachtige planten en kom je helemaal tot rust."



De kleurrijke
huizen van
Helsingør

5 verborgen plekjes van Eva en Bent

1. Hven. Eva: "Dat is een eilandje, tussen Denemarken en Zweden in. Het is alsof de tijd daar heeft stilgestaan. Neem je fiets mee, of huur daar een fiets, en verken dan het eiland."

2. Dolfijnen spotten vanuit Helsingør. "Helsingør is een mooi stadje. Erg populair ook is de ferrytocht naar Zweden. Maar dolfijnen spotten is, dat hier een must!"

3. Slot Frederiksborg. Mooiste kasteel van heel Denemarken, volgens het koppel.

4. Louisiana Museum. Eva: "Op de lijst van top 10 dingen om te doen, volgens de New York Times."

5. Restaurant Lagunen. Een van de drie restaurantjes in de haven van Nivå. Eva: "Mijn favoriet! Het eten is lekker en betaalbaar, de sfeer is relaxt, de muziek live, en: de honden mogen mee!"

Antine: "Je zit wel in een uithoek hier. Er is niet heel veel te doen in de directe omgeving van de camping. Je moet wel een eindje rijden." Gisteren zijn ze in Kopenhagen geweest en dat vonden ze fantastisch. "Die gebouwen, die kleuren. Prachtig! En héél fietsvriendelijk." Teun: "Je komt hier wel echt tot rust. En de kids hebben genoeg te doen op de camping. Zwemmen in het overdekte zwembad, bijvoorbeeld. En van die midgetgolfbaan kunnen we ook geen genoeg krijgen." Antine: "En het strand is hier ook echt prachtig."

HET VERHAAL VAN... EIGENAREN EVA EN BENT

Camping Nivå in Noord-Seeland
Eva (59): "Kampeerdere veranderen. Ze willen alles weten, tegenwoordig. De verborgen plekjes in de omgeving, alles wat ze 'moeten zien' en 'moeten doen'. Soms nemen ze wel een uur de tijd om met me te kletsen. Ik heb het ineens zó druk!"
Bent (58): "Mijn ouders kochten zestien jaar geleden deze camping, het terrein was toen helemaal verwilderd. Twee

maanden later belden ze op: of wij niet de camping wilden runnen. Ze waren eigenlijk al te oud. Wij, mid-veertigtigers, konden het wel aan."

Eva: "We zegden onze banen op en verkochten alles. Onze boerderij, onze paarden, alles. We wisten dat als we dit niet zouden proberen, we spijt zouden krijgen." Wat Nivå zo speciaal maakt, is dat alles op steenworp afstand ligt. De reuring van de stad, drie topmusea, kastelen en het strand. Eva: "Met de trein zit je zó in Kopenhagen, of je pakt de boot naar Zweden. En wij zitten hier midden in de natuur. Hoe fijn is dat?" Bent: "We hebben veel Nederlanders op de camping. Ik ben onder de indruk van de Nederlanders. Als hun kinderen klimmen en klauteren (wijzend naar de survival-toestellen in het bos), blijven ze erg rustig en relaxt. Dat is bij Duitsers of Fransen wel anders. Wij lijken heel erg op elkaar, vind ik."

Eva, lachend: "Wat wel lastig is aan Nederlanders, is dat ze op de camping niet bij elkaar willen zitten. Ze willen het gevoel hebben de enige te zijn. Maar dat kan nou eenmaal niet. Jullie zitten overall!" •



Afkoelen
op een
zomerse
dag



Info
 Lolland-Falster zijn twee eilanden in de westelijke Oostzee en worden vaak in één adem genoemd. Je bereikt Lolland vanuit Duitsland met Scandlines: stap op in Puttgarden en vaar in 1,5 uur naar Rødby. Falster bereik je ook vanaf Duitsland: neem dan de route Rostock - Gedser (overtocht van drie uur). Met Stena Line reis je door naar Noorwegen of Zweden. ANWB-leden krijgen hiervoor 8% korting. Kijk op anwb.nl/ledenvoordeel/stena-line

Campings

1 Camping Kragenæs Marina Lystcamp
adres Kragenæsvej 84, DK-4943 Kragenæs
i anwbcamping.nl/25230
open van april tot eind augustus
terrein middelgrote camping met 110 toeristische staanplaatsen en 11 huuraccommodaties. Driesterrencamping met een unieke ligging, direct aan de haven. Met 250 aanlegplaatsen voor boten. De camping is omgeven door een glooiend landschap, de zee, het strand en de bezienswaardigheid Dodekalitten op steenworp afstand. Een supermarkt ligt om de hoek, er is gratis wifi en honden zijn toegestaan. Vanaf hier neem je de ferry naar Femø, Fejø en Vejro, bekend om de vele fruitplantages.

visvijver in het midden. De haven van Nivå ligt op 800 meter met drie restaurants en een kindvriendelijk zandstrand. Windsurfen en kajaken is hier populair. Op de camping is er veel voor kinderen te beleven, met een survival in het bos, trampolines en speeltoestellen.

3 Feddet Strand Camping & Holiday Park
adres Feddet 12, DK-4640Faxø
i anwbcamping.nl/40587
open van 1 maart tot 13 oktober
terrein zeer grote camping met 371 toeristische- en 300 vaste staanplaatsen. 51 huuraccommodaties Ruime plaatsen voor campers, caravans, tenten en lodges te huur. Zeer geschikt voor gezinnen met

kinderen, met veel speeltoestellen en activiteiten. Het strand bevindt zich op 50 meter afstand en is meerdere malen genomineerd tot kindvriendelijkste strand van Seeland. Daarnaast is er een binnenzwembad met spa, een midgetgolfbaan, fitness-centrum, kinderboerderij, klimmuur, en ook zijn er trampolines en kun je hier fietsen en kajaks huren.

Kampeerkorting ANWB Kampeerkort CKE



ZOEK & BOEK
 Ga naar anwb.nl/camping

2 Nivå Camping
adres Solyst Alle 14, DK-2990 Nivå
i nivaacamping.dk
open van 1 april tot 1 oktober
terrein 4,5 ha met 200 toeristische en 40 vaste staanplaatsen. 22 huuraccommodaties
 Camping Nivå ligt op 35 kilometer van Kopenhagen in een unieke, maritieme omgeving met veel natuur, cultuur en historie. De camping is omgeven door een groot bos en een



↑ Camping Nivå

De appelgaarden van Fejø

Er wonen 460 mensen en er staan 400.000 appelbomen. Fejø, spreek uit als 'fe-ju', is een eilandje op 15 minuten varen vanaf de haven in Kragenæs. Ga met de auto of fiets de boot op, want het is nog wel een stukje naar Kernegaarden: dé appelciderboerderij van Fejø. "Over twee weken beginnen we met plukken", vertelt eigenaar Kai. "Alles wat we produceren, is biologisch." Hij en zijn vrouw Anita waren twintig jaar geleden één van de eersten die van de stad naar het platteland trokken. "We hadden de wereld al twee keer rondgereisd toen we deze plek tegenkwamen, toen nog een ruïne. We dachten: waarom niet?" Een simple life, is wat ze willen. "We genieten van de rust, de natuur. Maar de interesse in cider wordt steeds groter. Mensen willen niet meer die troep uit Kopenhagen. Hier kunnen ze échte cider proeven."