

ONTDEK THESSALONIKI



EEN GRIEKSE PARADIJS



Eén van de meest onderschatte en minst bekende steden van Griekenland is Thessaloniki. Thessa - wat? Juist, wij hadden er nog nooit van gehoord. Toch is deze Griekse stad na Athene de grootste stad van Griekenland. CityZapper, de grootste online stedentripwebsite van Nederland, ging op onderzoek uit en ontdekte in Thessaloniki een nieuwe favoriete bestemming.

tekst VICKY DE LA COTERA MANRIQUE, CITYZAPPER.NL

Het geluid van de golven die kapot slaan tegen de kust, de zeemeeuwen die om je oren vliegen, schreeuwende marktlui en de geur van vis, specerijen en Griekse delicatessen die je neus binnendringen. Het zijn slechts een paar typerende beelden van het dagelijkse leven in Thessaloniki. Bijna één miljoen inwoners heeft de stad die op 550 kilometer van Athene ligt, kortweg ook wel Saloniki genoemd. De stad ligt aan de Golf van Thessaloniki en is de hoofdstad van het Griekse district Macedonië. Toch weten maar weinig mensen af van het bestaan van de Noord-Griekse stad. Daar komt langzaam verandering in: vanaf dit voorjaar zijn er rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar Thessaloniki van Transavia te boeken en daarnaast werd de stad uitgeroepen tot European Youth Capital 2014. Een bezoekje aan dit Griekse paradijs zal je dan ook niet gauw vergeten. Laat je meevoeren langs de beste plekken van de stad volgens CityZapper.

Aristoteles Plein

Thessaloniki heeft net als vele andere Griekse stadjes tal van prachtige gebouwen, pleinen, kerken en straatjes waar je lekker doorheen kunt slenteren. Begin bij dé hotspot van de stad: Lefkos Pyrgos (de Witte Toren) en wandel vervolgens de zes kilometer lange boulevard af langs het water in westelijke richting. Onderweg vind je veel ouzeri's, cafe's, taverna's en aan het einde het Aristoteles plein. De terrassen op dit plein worden 's zomers druk bezocht door locals en toeristen. Het Aristoteles plein is daarnaast het startpunt voor een shopavontuur, want rondom dit plein vind je de vier grootste winkelstraten: Egnatia, Ethnikis Amynis, Nikis en Venizelou.

Ladadika

Eén van de gezelligste wijken van Thessaloniki is zonder twijfel Ladadika, dat vroeger een handelsplaats was voor olijfolie. 'Dit district aan de haven kenmerkt zich door de vrolijk gekleurde huisjes en straatjes', vertelt Yannis Rokkos (25). Deze economiestudent is bijna ieder weekend te vinden in Ladadika. In een interview met CityZapper vertelt hij over zijn favoriete plekken in de stad. 'Je vindt er talloze markten en bazaars waar je langs kunt wandelen en daarnaast is deze

wijk ongetwijfeld dé plek waar je het beste traditioneel kunt eten.' De levendige sfeer van Ladadika wordt 's avonds alleen nog maar beter, wanneer de wijk volstroomt met jongeren die hun voetjes van de vloer halen in de vele cafe's, bars en clubs die hier te vinden zijn.

Ano Poli

Kunsthellhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens een bezoek in één van de vele musea die Thessaloniki rijk is. Favoriet is het Archeologisch museum, dat je meeneemt door het verleden van de Griekse stad. Een ander pareltje van de stad is de Rotonda: een bouwwerk met zes meter dikke muren, een grote koepel in het midden en een interieur versierd met mozaïeken. Liever wandelen door het historische gedeelte van Thessaloniki? Bezoek dan Ano Poli, één van de meest traditionele en oudste wijken van de stad. De krakkemikkige straatjes, de oude pleinen en de stadsmuren zijn gebouwd door Griekse en Ottomaanse architecten van die tijd. Omdat Ano Poli zo hoog ligt, heb je vanaf verschillende punten een spectaculair, panoramisch uitzicht over de stad en de zee.

Op de fiets

Aangezien je niet alles te voet kunt doen - Thessaloniki is een gigantische stad - is het aan te raden om de fiets te pakken. Angeliki Choufta (24) is studente psychologie en geboren en getogen in de Griekse stad. 'Het bussysteem werkt niet goed en we hebben nog steeds geen metroverbindingen... vreselijk!', vertelt ze. Gelukkig is er een goed openbaar fietssysteem. Bij Action Bike Club, Red Zeppelin of Velib City Aspect huur je een fiets voor maar één euro per uur. Daarnaast zijn er een aantal te gekke



wandeltochten te boeken in Thessaloniki. Met Eat & Walk loop je met een local langs de mooiste plekken van de stad, terwijl je over markten struint en heerlijke Griekse delicatessen proeft.

Uitien relaxen

'Als je een dagje de stad uit wilt, ga dan naar één van de mooiste stranden in de buurt: Halkidiki', raadt Yannis aan. Zonnige, witte stranden en aangrenzende dennenbossen zijn herkenbare paradoxen van dit schiereiland. Je vindt er moderne resorts, verborgen baaien en traditionele dorpjes. Halkidiki is geen plek waar je maar één dagje wilt verblijven: de paradijselijke stranden zijn te mooi om waar te zijn. Ook de turkooizen, natuurlijke heetwaterbron Pozar Hot Springs is een aanrader als je echt uitien wilt relaxen. Meer zin in iets actiefs? Beklim dan de bergen Olympus of Athos. Er zijn zelfs drie skiresorts te vinden op nog geen anderhalf uur rijden van Thessaloniki!

Ben jij een fervent citytripper, dan mag deze prachtige stad absoluut niet ontbreken in je bucket list. De oneindige boulevard, de rijke cultuur, de bewogen geschiedenis, de heerlijke taverna's en de vele uitgaansgelegenheden maken van Thessaloniki een bruisende stad. Enthousiast geworden? Op CityZapper.nl/Thessaloniki vind je naast bovenstaande tips nog veel meer bijzondere verhalen waardoor je spontaan je koffer in gaat pakken voor een reisje naar het zuiden. Wedden?