



THE OTHER SIDE OF NEW YORK

MAAK KENNIS MET VIJF WIJKEN DIE TOERISTEN LINKS LATEN LIGGEN

Veel toeristen beperken zich bij een bezoek aan New York tot een tour langs de hotspots in Manhattan, maar eigenlijk doe je jezelf daar tekort mee. New York is big, bigger, biggest en hoewel de glitter and glamour van de downtown aanlokkelijk is, beland je in de minder bekende wijken tussen de locals en stiekem is dat natuurlijk veel leuker. De grootste stedentripwebsite van Nederland, CityZapper.nl, laat je kennismaken met vijf wijken van New York die zeker een bezoek waard zijn. Hello Meatpacking District, Lower East Side, Red Hook, Green Point en Flushing!

tekst VICKY DE LA COTERA MANRIQUE & BIANCA VAN DER HAM, CITYZAPPER.NL



Magnificent Meatpacking District

Ooit een wijk vol vleesverwerkende bedrijven, vandaag de dag het historische hart van Manhattan: het Meatpacking District. Inmiddels zijn deze getransformeerd in prachtige modewinkels, goede restaurants en hippe uitgaansgelegenheden. De authentieke gevels en rustige straten laten je even vergeten dat four blocks to your right de wolkenkrabbers hoog boven je uit torenen. Wandel binnen bij de boetiek van Diane von Furstenberg voor een bijzondere, zijden blouse of slenter door de overdekte en authentiek aangeklede Chelsea Market op zoek naar leuke snuisterijen. De wijk vanaf een andere hoogte bekijken? Wandel over de oude spoorlijn die in een park is omgetoverd: The High Line. Leuk weetje: het ontwerp van deze tuin is afkomstig van een Nederlander!



Lively Lower East Side

Dat er in New York veel verschillende nationaliteiten en culturen samenkomen is vast geen geheim. De Lower East Side is het thuis van onder andere Chinatown en Little Italy. In de 19e en 20e eeuw was de Lower East Side de verblijfplaats voor immigranten uit Europa. De culturele mengmoes is nog steeds te zien in het straatbeeld en de hotspots die je er vindt. Zo kun je bij het Joodse Katz's Deli een lunch scoren (het broodje pastrami is favoriet bij de locals) om vervolgens te slenteren over de Mott en Grand Street op zoek naar exotische, Aziatische producten. Ook als je houdt van vintage kleding en jezelf graag huilt in een bohémien stijl kun je in de Lower East Side je hart ophalen in de vele boetieks. Begin 's avonds met een cocktail bij Schiller's Liquor Bar - de Spring Fling is to die for - en vervolg je weg naar de Bowery Ballroom of Mercury Lounge for some fine live music. Een topavond gegarandeerd!



Rockin' Red Hook

Niet alleen op Manhattan vind je bijzondere wijken. Brooklyn is de hidden gem aan de New Yorkse waterkant, dat met de jaren steeds populairder wordt. Ook dit stadsdeel blijft zich opnieuw uitvinden. Met de New York Water Taxi vaar je vanaf Wall Street Pier 11 in Manhattan naar de wijk Red Hook, dat hét centrum van eclectische restaurants en de thuisbasis van ondernemers, kunstenaars, beekeepers en rooftop gardeners is. De buurt barst van het creatieve talent; bij de Look North Inuit Art Gallery of de Brooklyn Waterfront Artist Coalition vind je werk terug van lokale kunstenaars. Maar ook op culinair gebied kun je terecht in Red Hook. Fresh-caught seafood eet je bij het Red Hook Lobster Pound. Sluit je dag af bij Sunny's, een gezellige salon aan de waterkant waar je geniet van wekelijkse country en blues jamsessies.



The Great Green Point

Niet minder leuk en minstens zo belangrijk om te noemen is de wijk Green Point, een ander pareltje in het noorden van Brooklyn. Green Point bestaat uit niet meer dan vier straatblokken en is nog niet ontdekt door de hipster crowd. Het wordt daardoor flink onderschat, maar er valt genoeg te beleven. Je kunt er eindeloos shoppen, brunchen, lunchen en de lekkerste cocktails drinken met uitzicht op de Brooklyn Bridge. Je vindt er veel laagbouw, jongens op skates en meisjes op vintage fietsen. Dat is niet gek, sinds het coolste vintagewarenhuis van New York, Beacon's Closet, onlangs naar Green Point is verhuisd. Andere leuke vintage stores, toffe boetiekjes en inspirerende galeries

vind je op Franklin Street. Eet de lekkerste houtovenpizza bij Paulie Gee en drink nog een biertje na in de oude zeemanskroeg en buurtcafé Achilles Heel, waar het laatste licht van de zonsondergang betoverend mooi naar binnen valt.

Fabulous Flushing

Queens was lange tijd een ondergeschoven kindje in New York, maar inmiddels niet meer! Ben je op zoek naar de authentieke Aziatische keuken, een oosters kruid of een onmogelijk te vinden Japanse comic? Dan is de wijk Flushing your place to be. Flushing is het grootste urban center in Queens en het thuis van één van de grootste Chinese gemeenschappen ter wereld, beter bekend als Chinatown (niet te verwarren

met die in Manhattan!). Je bereikt Flushing met metro 7; stap uit bij Flushing Main Street en stap de menigte in. Proef de lekkerste dim sum en fried noodles, probeer de tea-trend Bubble Tea en struin eindeloze toko's af voor de beste specerijen en lekkernijen.

Natuurlijk zijn een bezoek aan Empire State Building, het Vrijheidsbeeld en Times Square onontbeerlijk bij een citytrip New York, maar bovenstaande vijf wijken laten een hele andere, maar zeker niet minder leuke kant van de Big Apple zien. Op CityZapper.nl vind je nog veel meer unieke tips voor je stedentrip naar New York. Vergeet voordat je gaat ook niet de unieke, offline cityguide van CityZapper te downloaden in de App Store!

